

ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΥ #3

ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

άτακτη έκδοση στο νησί της Χίου
μαίος 2021



Ο “εμβολιασμός” ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα τσίμπημα στο μπράτσο. *

Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην αντίληψη που έχει κάποιος/κάποια για τη χρησιμότητα του κάθε εμβολίου και στη γνώση για τη συγκεκριμένη τεχνολογία κατασκευής των πλατφορμών γενετικής μηχανικής που πλασάρονται εδώ και μήνες “σαν εμβόλια”. Ως κόκκινα μαντήλια και ως πολιτικά υποκείμενα που ασπαζόμαστε τις βασικές αρχές της οργανωμένης αυτονομίας εξηγήσαμε από την αρχή, δημόσια και προκλητικά, τους λόγους για τους οποίους είμαστε εχθρικοί απέναντι στην καθεστωτική αφήγηση της “σωτηρίας” των γενετικών “εμβολίων” και του εκβιασμού της επικείμενης (άμεσης ή έμμεσης) υποχρεωτικότητας τους.



* οι λέξεις “εμβόλιο” και “εμβολιασμός” είναι σε εισαγωγικά γιατί διαφωνούμε με την ορθότητα της χρήσης τους, αλλά τις χρησιμοποιούμε για να γίνουμε κατανοητοί. Ο όρος πλατφορμισμός χρησιμοποιείται ως ταυτόσημος.



Αλλά δε μιλήσαμε μόνο για αυτό. Γιατί πολύ απλά το ζήτημα του “εμβολιασμού” του γενικού πληθυσμού με τα γνωστά σε όλους προϊόντα γενετικής μηχανικής των δυτικών big farma δεν υπάρχει από μόνο του, ξεκομμένο δηλαδή από μια συνολικότερη αντίληψη για το πώς αλλάζει ο καπιταλισμός στην εποχή μας. Όσο σημαντικό κι αν είναι (που είναι!) δεν παύει να αποτελεί μία μόνο πλευρά της επιχειρούμενης Αλλαγής Παραδείγματος που προσπαθούμε να αναδείξουμε εδώ και καιρό. Κάτι σαν προπομπός όσων έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, με γρήγορους ρυθμούς με αφορμή την πανδημία, αλλά αντιστοιχούν σε ένα μικρό μέρος του συνολικού σχεδιασμού προσαρμογής σε νέα δεδομένα συμπεριφορών. Που ακούν στο όνομα 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Για τα χαρακτηριστικά της οποίας, σε γενικές γραμμές, έχουμε μιλήσει ήδη οπότε δεν θα αναφερθούμε σε αυτές εδώ τις σελίδες.



Λέμε λοιπόν, πως όποιος/όποια επιλέγει να έχει στο (πολιτικό) οπτικό του/της πεδίο το ζήτημα του “εμβολιασμού” και μόνο, χωρίς να το συνδέει με το ευρύτερο καπιταλιστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται, δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί την πρεμούρα κρατών και αφεντικών της υγείας να τον πείσουν/εξαναγκάσουν να πλατφορμαστεί όσο πιο άμεσα γίνεται και ταυτόχρονα να δεχθεί αδιαμαρτύρητα τα αντίστοιχα ψηφιακά πιστοποιητικά που είναι προ των πυλών και θα συνοδεύουν τον “εμβολιασμό”. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος να πονηρεύεται για τους πραγματικούς λόγους που οι κυβερνήσεις πάνε να του επιβάλλουν στην ουσία να προβεί σε μια ιατρική πράξη, χωρίς να γίνεται διάκριση με κανενός είδους κριτήριο (ηλικιακό, ιατρικού ιστορικού, κ.λπ) παρά με μοναδικό επιχείρημα την εμπιστοσύνη σε πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες που είναι επίορκες για μεγάλα σκάνδαλα στο παρελθόν με ακατάλληλα φάρμακα, λάθος θεραπείες και ούτω καθεξής. Εκτός κι αν έχει πειστεί ότι προτεραιότητα όσων μας



βαφτίζουν στρατιώτες και μας διατάζουν να θυσιάσουμε για το υποτιθέμενο κοινό καλό, είναι η προστασία της υγείας μας, έτσι για να πούμε και ένα ανέκδοτο. **Γιατί κατά τη γνώμη μας αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα να μπορέσουμε να δούμε πίσω από τις κουρτίνες της παραπληροφόρησης, της διάχυσης του φόβου και της εσκεμμένης σύγχυσης που προκαλεί η καθεστωτική προπαγάνδα σχετικά με τη διαχείριση της Covid. Αλλιώς όλα όσα διακυβεύονται θα συνεχίσουν να μας διαφεύγουν, συμπεριλαμβανομένης της πολύτιμης για όλους υγείας μας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής.**

Απευθυνόμενοι λοιπόν σε ανθρώπους που αντιλαμβάνονται σε γενικές γραμμές τι παίζει, ισχυριζόμαστε ότι όποια απόφαση και να πάρει όποιος/όποια αποφασίσει για το αν θα πλατφορμαστεί ή όχι, χωρίς να συνυπολογίσει τα παραπάνω, θα είναι εντελώς ακίνδυνη για την εκάστοτε εξουσία και κυρίως στα μέτρα της. Αρχικά γιατί αφήνει στο απυρόβλητο τις προθέσεις της και την πραγματική της στόχευση και ασχολείται με τεχνοκρατικά και διαδικαστικά ζητήματα που άλλοι αποφασίζουν και άλλοι εκτελούν χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα μας. **Που μετά από ένα χρόνο και κάτι αυθαίρετων αλλά εξαιρετικά “διδασκτικών” μέτρων (θυμηθείτε τις δηλώσεις Γεραπετρίτη για τα sms), γελοίων απαγορεύσεων και γενικευμένης κοροϊδίας περί ατομικής ευθύνης και μόνο, θα έπρεπε, λέμε, να είναι ολοφάνερο και στον πλέον αφελή, πως ούτε με το καλό μας έχουν σχέση ούτε προφανώς με καμία προστασία της δημόσιας υγείας.** Εκτός κι αν η επικοινωνιακή βλακεία που ακούει στο όνομα “Γαλάζια Ελευθερία” πιάνει τελικά τόπο και πείθει. Δε νομίζουμε.

Γιατί λοιπόν μας αφορά τι καταλαβαίνει κανείς και τι όχι, σε σχέση με τα παραπάνω;

Γιατί ο νέος ολοκληρωτισμός που εφαρμόζεται, με αφορμή την Covid, και πατάει πάνω στις διάφορες φοβίες (περί υγείας και αρρώστιας) και στρώνει τον δρόμο στην καθολική πειθάρχηση μας μέσω του γενικευμένου ψηφιακού φακελώματος που φέρνουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, για να δώσουμε ένα παράδειγμα που το βρίσκουμε ήδη μπροστά μας, δεν αφήνει κανέναν/καμία απ’ έξω. Και οι επιλογές που κάνει ο καθένας/καθεμία διαμορφώνουν την κατάσταση για όλους τους υπόλοιπους. Η δυστοπική “νέα κανονικότητα” που περιγράφουμε στο δημόσιο λόγο μας, περνάει κυριολεκτικά από πάνω μας, αλέθει τα σώματα και τα μυαλά μας κι όσοι σπεύδουν να συμμορφωθούν με τις κρατικές προσταγές στο όνομα της δήθεν κοινωνικής ευθύνης, βάζουν το χεράκι τους στην υποτίμηση όλων μας. Κι όσο περισσότεροι τσιμπάνε τόσο περισσότερο εκβιάζεται η συναίνεση μας. Κάθε είδους εξουσία έχει μια δόση σαδισμού και διαστροφής, δε συμφωνείτε;





**Να κάνει κανείς το “εμβόλιο” ή να μην το κάνει;
Συμβουλευτείτε τον οικογενειακό γιατρό σας, είναι ίσως ο μόνος που ξέρει
τη λάθος απάντηση.**

Όσοι/όσες διαβάσετε τις σχετικές πολιτικές μας απόψεις/αναλύσεις, μαζί με τις όποιες επί μέρους διαφωνίες και κριτικές, θα γνωρίζετε ήδη τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το θέμα του “εμβολιασμού”. Και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γύρω μας που όπως είναι λογικό έχουν τις αμφιβολίες τους για το αν θα δεχθούν να γίνουν πειραματόζωα των πολυεθνικών του φαρμάκου. Γι’ αυτό θεωρούμε χρήσιμο να μπούμε στον πειρασμό να σχολιάσουμε ορισμένες απόψεις και προβληματισμούς που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον “εμβολιασμό” και έχουν πέσει στην αντίληψη μας.

Να κάνει επομένως κανείς το “εμβόλιο” ή όχι;

Έχουμε ήδη μιλήσει για την τεχνολογία που ενσωματώνουν οι πλατφόρμες γενετικής μηχανικής, αυτά τα βιοτεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα που πλασάρονται “σαν εμβόλια” και έχουμε εξηγήσει τους λόγους, που έχει επικρατήσει ο όρος “εμβόλια” για να θυμίζει κάτι που όλοι/όλες μας ξέρουμε από παιδιά. Λόγοι που δεν έχουν να κάνουν με ευκολία αλλά με δόλια επικοινωνιακή στρατηγική.

Όπως επίσης έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας για την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας που δεν έχει καμία σχέση με την κλασική ιατρική μεθοδολογία και πρακτική περί



εμβολίων που ξέρουμε μέχρι σήμερα, εξηγώντας στο μέτρο που μας αναλογεί (εννοώντας τόσο πολιτικά όσο και αυστηρά τεχνικά) γιατί είμαστε εχθρικοί ως προς την επιβολή τους στο γενικό πληθυσμό και οπωσδήποτε ενάντια στην υποχρεωτικότητα τους. Όποιος/όποια ενδιαφέρεται αρκεί να ανατρέξει στη δουλειά που έχουν κάνει τα κόκκινα μαντήλια και βρίσκεται συγκεντρωμένη στο site www.redscarves.gr. Το συστήνουμε ανεπιφύλακτα.

Επιπλέον έχουμε εξηγήσει γιατί τα επιχειρήματα περί αναγκαιότητας του πλατφορμισμού στο σύνολο του πληθυσμού ώστε να εξασφαλιστεί η ανοσία αγέλης και να προστατευτεί κατ' επέκταση η δημόσια υγεία είναι σκέτη ανοησία. Οι ίδιες οι δυτικές πολυεθνικές του φαρμάκου που κατασκευάζουν τις συγκεκριμένες πλατφόρμες παραδέχονται πως όσοι/όσες “εμβολιάζονται” ούτε τη διάδοση του ιού εμποδίζουν, ούτε αποτρέπουν τους “εμβολιασμένους” να νοσήσουν από τον Sars-Cov-2. Οπότε; Γιατί μας έχουν πρήξει τα ...συκώτια να τρέξουμε να σουτάρουμε στο αίμα μας “πειραματικά σκευάσματα” που ούτε οι ίδιοι ξέρουν με βεβαιότητα να μας πουν πόσο χρήσιμα και κυρίως πόσο ασφαλή είναι; Αντίθετα, ενώ από τη μία ισχυρίζονται (δεν υπάρχουν έρευνες μέχρι στιγμής που να το αποδεικνύουν) ότι όσοι κάνουν τα “εμβόλια” θα έχουν αντιμετωπίσιμα συμπτώματα όταν νοσήσουν από τον ιό, από την άλλη δεν ξέρουν τι είδους παρενέργειες θα εμφανίσουν όσοι πλατφορμιάζονται σε βάθος χρόνου.

Και ταυτόχρονα “βομβαρδιζόμαστε” με απίστευτο κυνισμό με την κατηγορία της κοινωνικής ανευθυνότητας όταν εκφράζουμε τον οποιονδήποτε σκεπτικισμό για την περιβόητη διαχείριση της πανδημίας. Λες κι όλες οι απαγορεύσεις που μας επιβάλλονται πραξικοπηματικά από τους κρατούντες αφορούν στις ζωές κάποιων άλλων και ο μόνος ρόλος που μας επιφυλάσσουν είναι του θεατή.

Τα παραπάνω ερωτήματα μόνο ρητορικά δεν είναι. Κι έχουν απαντηθεί έγκαιρα, συλλογικά και εμπειρισταωμένα, τουλάχιστον σε ότι μας αφορά. Στο βαθμό που μας αναλογεί λοιπόν, το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς οι ίδιοι/ίδιες το σώμα μας και να έχουμε λόγο ενάντια στην παράνοια της καθεστωτικής αφήγησης που μας θεωρεί αρρώστους μέχρι αποδείξεως του εναντίου, θα το υπερασπιστούμε πάση θυσία. Και σίγουρα, δεν θα προσφέρουμε καμία συναίνεση στη βίαιη αλλαγή της κοινωνικής μας ζωής, μόνο και μόνο για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των αφεντικών και τις ανάγκες της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης.





Αφού εκθέσαμε τι σκεφτόμαστε και τι πράττουμε εμείς οι ίδιοι/ίδιες φτάνουμε στην ουσία της παραπάνω ερώτησης. Η μόνη έντιμη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι πως ο καθένας/καθεμία θα πρέπει να αποφασίσει για λογαριασμό του. Όσο τετριμμένο και να ακούγεται. Γιατί το επίδικο δεν είναι αν θα αποφασίσει κάποιος/κάποια να βάλει στο αίμα του το γενετικό υλικό της mRNA, DNA και Viral Vector τεχνολογίας που λανσάρουν οι δυτικές φαρμακομαφίες ως λύτρωση και σωτηρία από το κακό και προμοτάρουν τα κράτη εξασφαλίζοντας τους προκαταβολικά νομική ασυλία για τις παρενέργειες που προκαλούν. Ούτε τον “περιούσιο λαό” σκοπεύουμε να σώσουμε (αυτό το αφήνουμε στο όποιο κράτος και την όποια αριστερά ή δεξιά του) ούτε να κατηγορήσουμε αυτούς και αυτές που κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή. Με γεια τους και χαρά τους!

Το επίδικο είναι να μην δέχεται αμάσητο τον εκβιασμό και την καταστολή που βασίζεται στην τρομοκρατία με καμπύλες και αριθμούς που φτιάχνουν μια κοινή δεξαμενή κρουσμάτων και θανάτων, που έτσι κι αλλιώς ούτε ελέγχονται ως προς την επιστημονική εγκυρότητα τους ούτε δικαιολογούν τη μόνιμη “κατάσταση εξαίρεσης” με τα μέτρα περιορισμού δικαιωμάτων και ελευθεριών που ζούμε για πάνω από ένα χρόνο. Το είπαμε και παλαιότερα. Η ιατρική μετατράπηκε σε αστυνομοκρατία και οι μέθοδοι καταστολής σε φάρμακο. Που πάνε μαζί με περισσότερο αναβαθμισμένη τεχνολογία επιτήρησης, ελέγχου και πειθάρχησης.

Ο παραπάνω προβληματισμός ως προς το αν θα πλατφορμαστεί κανείς ή όχι, που ως εμπειρική διαπίστωση υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο, φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο των γιατρών συνολικά. Εδώ έρχεται και δένει η αυθεντία των “ειδικών” που είναι υποτίθεται οι μόνοι αρμόδιοι να



συμβουλέψουν τον κάθε ασθενή/συγγενή/φίλο/γνωστό με αποκλειστικό γνώμονα τη σχέση τους με τον κλάδο της υγείας, συνήθως άσχετα με την ειδικότητα τους.

Και το λέμε αυτό διότι είναι πολύ διαδεδομένη η άποψη που λέει να ρωτήσεις τον οικογενειακό γιατρό (το φίλο κ.λπ) να σου πει αν θα πας να πλατφορμιαστείς ή όχι. Όσο και να μας φαίνεται αστείο το παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πάρα πολλοί/πολλές αυτό το κριτήριο διαθέτουν και τίποτα άλλο. Κυρίως επειδή θεωρείται αυτονόητο πως ο γιατρός ξέρει, αφού αυτή είναι η δουλειά του. *Μόνο που εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το τι γνωρίζει και τι όχι κάθε γιατρός σε σχέση με το επάγγελμα του, έχουμε να κάνουμε με βιοτεχνολογία και γενετική μηχανική.* Η μέρα με τη νύχτα δηλαδή. Και η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων, συγγενών, οικογενειακών ή οτιδήποτε άλλο γιατρών δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για τις πλατφόρμες γενετικής μηχανικής που πλασάρονται “σαν εμβόλια”, καθώς είναι λίγοι αυτοί που κάθονται να διαβάσουν papers, σχετικές έρευνες και όλα τα σχετικά, γιατί πολύ απλά δεν είναι η δουλειά τους! Και δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας εμείς οι παντογνώστες. Το λένε οι ίδιοι, έντιμα και ειλικρινά, σε όποιον μπει στον κόπο να τους ρωτήσει λεπτομέρειες για το τι είδους “εμβόλια” πρόκειται (εννοώντας όλους όσους μπήκαν στον κόπο να μελετήσουν σοβαρά και δεν βλέπουν μόνο τι λέει η τηλεόραση για τις παρενέργειες). Άσε που όπως όλοι μας, δεν έχουν πρόσβαση σε λεπτομέρειες που αφορούν σε όσα έχουν δηλώσει οι κατασκευαστές των πλατφορμών περί ασφάλειας, ποσοστού επιτυχίας των κλινικών δοκιμών κ.λπ.. Ούτε οι ίδιοι, ούτε τα κράτη που χρηματοδότησαν προκαταβολικά τις έρευνες για την πρόωρη παρασκευή των πλατφορμών των big farma, λόγω κατ’ επείγοντος, που θυμίζουμε ξανά ότι τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές είναι ακόμα σε στάδιο πειραματικών δοκιμών. Με τη διαφορά ότι δοκιμάζονται πάνω μας.



Δεν υπάρχει επομένως κανένας γιατρός, όσο φίλος μας κι αν είναι ή όσο καλός στο πεδίο ιατρικής που εξασκεί, που να μπορεί να μας διαβεβαιώσει υπεύθυνα για το αν η νέα αυτή τεχνολογία των “εμβολίων” γενετικής μηχανικής είναι ασφαλής και σε ποιο βαθμό. Κι αυτό λέγεται κοινή λογική, ούτε ιδεοληψία ούτε εξυπνακισμός. **Μην φέρνετε το γιατρό σας επομένως σε δύσκολη θέση γιατί στις 99 από τις 100 των περιπτώσεων δεν πρόκειται να σας πει μην κάνετε το “εμβόλιο”, είτε γιατί νομίζει ότι οι πλατφόρμες των Pfizer, J&J, Moderna κ.λπ είναι απλά πιο εξελιγμένα εμβόλια (που δεν είναι!) είτε γιατί νομίζει πως προστατεύει το κύρος του και τη δουλειά του (οι γιατροί που έλεγαν στο παρελθόν στους πελάτες τους να μην εμβολιάζονται αυτοί ή/και τα παιδιά τους θεωρούνταν άσχετοι και επικίνδυνοι από την επιστημονική κοινότητα, με εξαίρεση κάποιους ομοιοπαθητικούς).**

Αξίζει να αναφέρουμε, ενδεικτικά και μόνο, τη σύγχυση που υπάρχει σε μερικούς γιατρούς που θεωρούν το γενετικό “εμβόλιο” της AstraZeneca προϊόν κλασικής τεχνολογίας, κάτι που το λένε ελαφρά την καρδιά. Ότι να’ ναι δηλαδή. Και κυρίως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τον κάθε γιατρό δεν τον συμφέρει καθόλου να μιλήσει ανοιχτά ενάντια στις πλατφόρμες για λόγους αυτοπροστασίας και μόνο. Αν μαθευτεί ότι αντιτίθεται σε ότι επιβάλλει το κράτος, είναι σίγουρο ότι θα τον τρέχουν στα δικαστήρια για τα αδικήματα της προτροπής σε στάση και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, οι εισαγγελείς ξέρουν. Όπως το ξέρουν καλά όσοι/όσες (πρώην ήρωες) υγειονομικοί αρνούνται μέχρι στιγμής να γίνουν πειραματόζωα των φαρμακευτικών και δέχονται απειλές και λαιδορία (ως νυν προδότες). Και για όσους έχουν ακόμα επιφυλάξεις, ούτε το φαρμακοποιοό σας να ρωτήσετε, τα ίδια κι εκεί.

Ο “εμβολιασμός” ως έλλειψη εναλλακτικής επιλογής

Ένας ακόμη προβληματισμός που ακούγεται τελευταία συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση. *θα ρισκάρω να “εμβολιαστώ” γιατί αν κολλήσω τον ιό και χρειαστεί να με διασωληνώσουν την πάτησα...*

Θεωρούμε πως είναι γνωστό πια ότι η διασωλήνωση ενός ασθενούς σε ΜΕΘ είναι η ύστατη επιλογή, που σε μεγάλο ποσοστό οδηγεί στο μοιραίο. Γι’ αυτό το λόγο, με τα δεδομένα που υπάρχουν μετά από τόσους μήνες για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αυτό που συνιστούν οι εντατικολόγοι είναι να αποφεύγεται όσο το δυνατό, ειδικά όταν τα συμπτώματα δεν είναι βαριά. Μέχρι και προϊστάμενοι των ΜΕΘ βγήκαν σε ραδιόφωνα και κατήγγειλαν ότι τους στέλνουν για εισαγωγή με παραπεμπτικό ασθενείς που θα μπορούσαν να παραμείνουν σπίτι τους. Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν οι θάνατοι, που είναι ήδη γνωστή και δυστυχώς βρώμικη ιστορία.



Αν το ψάξετε, κι αν καταλάβετε τι είναι αυτό το «**κάνουμε κάτι γιατί αν δεν το κάνουμε και πεθάνει ο ασθενής θα κατηγορηθούμε, ενώ αν το κάνουμε και πεθάνει θα απαντήσουμε ‘κάναμε ό,τι μπορούσαμε’**» (που έχουν εκφράσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια υγειονομικοί σε κλινικές ΜΕΘ) ίσως βγάλετε κάποιο συμπέρασμα. Το σίγουρο είναι ότι η σύγχυση σχετικά με τις επιπτώσεις από την κορονο-αρρώστια που ενισχύεται από τα μήντια με τη γνωστή παραπληροφόρηση, δεν αφήνει πολλά περιθώρια στη λογική. Στην πλειοψηφία του δημογραφικά γερασμένου πληθυσμού η Covid ισοδυναμεί με διασωλήνωση και θάνατο, ειδικά στη χώρα μας που οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας είναι ανύπαρκτες, οπότε; Ας το πάρουμε το ρίσκο με τα “εμβόλια”, μπας και τη γλιτώσουμε, λένε πολλοί και πολλές. Η παραπάνω επιλογή όσο προβληματική κι αν είναι, κερδίζει έδαφος καθημερινά και είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά. Για την ακρίβεια πάει μαζί με την περιβόητη κοινωνική υπευθυνότητα.

Το συμπέρασμα για μας είναι πως η αισχρή εργαλειοποίηση μιας σοβαρής ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού (βλέπε πανδημία) και η συνακόλουθη εγκληματική διαχείριση του φόβου από πλευράς κράτους και αφεντικών δούλεψε για τα καλά. Κι ακόμα δουλεύει, παρ όλες τις καπιταλιστικές αστοχίες των δυτικών φαρμακοβιομηχανιών και τις παλινωδίες των κρατικών πολιτικών. Ακριβώς γιατί η δημόσια συζήτηση έχει φύγει προ πολλού από την ουσία, την επιβαλλόμενη εφαρμογή του νέου μοντέλου οργάνωσης της καθημερινότητας, που ονομάσαμε “νέα κανονικότητα” (με δραστικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, παραγωγής, επιτήρησης, πειθάρχησης κλπ) κι έχει “ξεπέσει” αποκλειστικά στο αν θα πλατφορμαστεί ο λαός ή όχι! Αν αυτό δεν είναι κέρδος για τους εξουσιαστές αυτού του κόσμου, τι είναι;

VACCINES HAVE NEVER BEEN STUDIED FOR SAFETY.

- Encephalitis
- ADD/ADHD
- Guillain Barre Syndrome
- Seizures
- Erythema
- SIDS
- Respiratory Infection
- Idiopathic thrombocytopenic purpura
- Lupus
- Fibromyalgia
- Eczema
- Demyelinating diseases
- Autism
- Food/Animal Allergies
- Cancer
- and more.....

IS IT REALLY WORTH THE RISK?

Facebook.com/RageAgainstVaccines



Τα καλά και κακά “εμβόλια”. Τρέξτε να προλάβετε!

Τέλος θα σχολιάσουμε την άποψη που λέει ότι αφού θα υποχρεωθούμε όλοι/όλες να κάνουμε κάποιο “εμβόλιο” ας τρέξουμε να κλείσουμε ραντεβού με το καλό και ασφαλές εννοώντας, στην Ελλάδα τουλάχιστον, την πλατφόρμα mRNA των Pfizer/BionTech. **Μετά από πλήθος δημοσιευμάτων για απανωτά περιστατικά με θρομβώσεις μετά τη χρήση της πλατφόρμας της AstraZeneca δημιουργήθηκε η πεποίθηση σε πολύ κόσμο ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες “εμβολίων”. Τα ασφαλή και τα επικίνδυνα. Πεποίθηση πέρα για πέρα εσφαλμένη αλλά υπαρκτή.***

Έτσι πολλοί και πολλές που τους έλαχε η πλατφόρμα της AstraZeneca δεν πήγαιναν ή μετέθεταν το ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα με την ελπίδα να τους τύχει η άλλη πλατφόρμα της Pfizer και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έπαιρναν τηλέφωνο το φαρμακοποιό της γειτονιάς να τους κλείσει οπωσδήποτε να κάνουν το mRNA.

Για την ιστορία, οι φαρμακοποιοί δεν είχαν γενικά τη δυνατότητα να επιλέξουν ούτε ποιο “εμβόλιο” θα κάνουν οι πελάτες τους ούτε σε ποιο εμβολιαστικό κέντρο θα πάνε (ειδικά λόγω της άυλης συνταγογράφησης) αλλά τι να εξηγήσεις σε κάποιον που θέλει να ζει στην παράνοια και τη σύγχυση και τι να καταλάβει. *Η ψυχολογία της μάζας σε όλο της το μεγαλείο.*

* Τα κρατικά κέντρα λοιμώξεων (τα γνωστά πια σε όλους CDC) έχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία για εκατοντάδες θανάτων και χιλιάδες παρενεργειών εξαιτίας όλων των τύπων γενετικών “εμβολίων” όποια βιο-τεχνολογία κι αν χρησιμοποιούν. Βέβαια στατιστικά, τα συγκεκριμένα ποσοστά ως προς το σύνολο του πλατφορμισμένου πληθυσμού είναι μικρά, για να μην μας κατηγορήσει κανείς ότι κινδυνολογούμε. Αλλά κανείς δε γνωρίζει από τους γενετιστές που τα έχουν κατασκευάσει τι θα δημιουργήσουν στο άμεσο μέλλον καθώς εικάζουν την αντίδραση του ανοσοποιητικού, χωρίς να γνωρίζουν πώς θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε οργανισμός. Παραθέτουμε ενδεικτικά τα λόγια του γνωστού σε όλους πια Κούβελα, καθηγητή φαρμακολογίας του ΑΠΘ, «Πλέον συσχετίζουμε δύο πολύ σημαντικές ανεπιθύμητες παρενέργειες που δεν υπήρχαν στις κλινικές μελέτες, που λένε ότι τα εμβόλια αρχίζουν να φαίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα, και μάλιστα μακροπρόθεσμα, ακόμα και 6-8 μήνες μετά» όπως και το εξής «Εγώ που είμαι πλήρως εμβολιασμένος και έχω κάνει και τις δύο δόσεις (Pfizer), έχω μια ανησυχία και για τον εαυτό μου».



Εκεί ακριβώς είναι που πατάει κάθε εξουσία και αρχίζει να δουλεύει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Δεν πρόκειται να μείνουμε στο σκεπτικό των παραπάνω ανθρώπων που επέλεξαν να τρέξουν να προλάβουν πρώτοι τα “ακίνδυνα εμβόλια” αφήνοντας τα άλλα, τα επικίνδυνα σε όσους και όσες έρθουν δεύτεροι, άσχετα αν η διάκριση αυτή είναι μόνο στο μυαλό τους. Είναι η κλασική άποψη του μικροαστού που νοιάζεται μόνο για το τομάρι του, οι άλλοι ας πάνε στο διάολο. Αντιθέτως, θα σταθούμε σε δύο ζητήματα σε σχέση με τα παραπάνω που νομίζουμε είναι πιο σημαντικά.

Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ουδέποτε σκέφτηκαν, όλοι όσοι έχουν εκφράσει τον παραπάνω προβληματισμό με την ασφάλεια κάποιων “εμβολίων”, να απαιτήσουν από το κράτος τους και τους αρμόδιους φορείς που έχουν τη διαχείριση του πλατφορμασμού να σταματήσει αμέσως την προμήθεια των υποτιθέμενα επικίνδυνων “εμβολίων”. Και λέμε υποτιθέμενα, γιατί ενώ δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ως προς την ασφάλεια τους οι αρμόδιοι μας καθησυχάζουν, θα το λέμε με κάθε ευκαιρία.

Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει στον κόσμο η πεποίθηση πως όσοι/όσες πλατφορμάζονται ρισκάρουν να πάθουν κάτι στην υγεία τους, γιατί δεν άρχισαν να απαιτούν ουσιαστική ενημέρωση για το τι ακριβώς βάζουν στον οργανισμό τους (αν και πρώτα έπρεπε να το ψάξουν οι ίδιοι, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν δημοσιευμένες) εφόσον κατά κοινή ομολογία έχουν στερηθεί τόσα και τόσα ακριβώς για να προστατέψουν το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία τους. Αλλά τι λέμε, απευθύνθηκαν στον οικογενειακό τους γιατρό, το είπαμε παραπάνω.

Και οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων του λαού, που είναι;

Όπως θα καταλάβατε απευθυνόμαστε κυρίως στην αριστερά αυτού του τόπου, θεσμική, εξωθεσμική, παραδοσιακή, πατριωτική, επαναστατική ή όπως αλλιώς προσδιορίζεται από τα άτομα που την αποτελούν. Όχι γιατί έχουμε καμία φαγούρα να αντιπαρατεθούμε με την όποια αριστερή διανόηση αλλά επειδή δεν είχαμε καμία αυταπάτη για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζε την κρατική διαχείριση της πανδημίας και την καθεστωτική προπαγάνδα. Κι αυτό διότι πέρα από εύκολες μικροκομματικές καταγγελίες, εκτονωτικές απεργίες και βερμπαλισμούς για την τιμή των όπλων, όσον αφορά στην ουσία του ζητήματος που ακούει στο όνομα 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Αλλαγή Καπιταλιστικού Παραδείγματος υπάρχει σιγή ιχθύος. Αλίμονο στους οπαδούς της που δεν χρειάζεται να ξέρουν πολλά, αρκεί που θα τρέξουν στα εμβολιαστικά κέντρα για την πατρίδα. Και κάπως έτσι έχει καταντήσει να ζητάει δωρεάν τεστ και κυρίως “εμβόλια” για όλο το λαό, μια χαρά για πλασιέ των αφεντικών. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω, άσε που έχουν και το know how, υπολήψεις δε θίγουμε.



Και τα λέμε όλα αυτά γιατί τώρα τελευταία βγαίνουν κάποιοι “επαναστάτες” που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και διαστρεβλώνουν (από σκοπιμότητα; από άγνοια;) τις δημόσια εκφρασμένες πολιτικές μας θέσεις και επιλογές, αναφορικά με την πανδημία και τη διαχείριση της. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε πέσαμε από τα σύννεφα.

Το πρόβλημα είναι ότι συμμετέχουν στον εκβιασμό που δεχόμαστε από τα αφεντικά και το κράτος και ταυτόχρονα βάζουν ταφόπλακα σε κάθε κριτική, υιοθετώντας αβίαστα την φασιστικής έμπνευσης λοιδωρία του αρνητή και ψεκασμένου, για όσους είναι είτε σκεπτικοί είτε αντίθετοι στις κρατικές προσαγές. Όχι πως δεν υπάρχουν οι κάθε είδους πειραγμένοι, αλίμονο. Αυτοί είναι πάντα το άλλοθι ως χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε είναι παπάδες, είτε φασίστες ή απλά φανατικοί κάθε είδους. Έλα όμως που δεν είναι μόνο αυτοί το άλλοθι για να επιβληθεί η γενικευμένη πειθάρχηση για το καλό της υγείας του συστήματος; Τόσα χρόνια καπιταλιστικής ιστορίας κι ακόμα κάποιοι δεν έχουν χορτάσει από κρατικό πατερναλισμό. Βούτυρο στο ψωμί του κάθε “πατερούλη”, για να μην ξεχνιόμαστε.

Κλείνοντας, ας το επαναλάβουμε. Ο “εμβολιασμός” είναι μόνο η αρχή και δεν φοριέται μόνος του. Ίσως κάτι αντίστοιχο να είχε στο μυαλό του ο Αμερικάνος κοινωνιολόγος Μιλς όταν χρησιμοποίησε τον όρο “κοινωνιολογική φαντασία” προσπαθώντας να εξηγήσει την αναγκαιότητα της σύνδεσης ενός φαινομένου με το ευρύτερο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο που το περιέχει. Διαφορετικά, μένουμε στην καθαρά ατομική θεωρητική σκέψη και η όποια ερμηνεία του υπό εξέταση φαινομένου είναι καταδικασμένη να είναι σκέτο βίωμα. Μια τρύπα στο νερό δηλαδή. Είναι η έλλειψη αυτής της οπτικής που ταιριάζει γάντι σε όσα ζούμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο που καταλήγουν σε μια απλοποιημένη και μη ορθολογική κατανόηση της πραγματικότητας. Και ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας.

Η πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής δεν ερμηνεύεται ούτε με όρους ριάλιτι ούτε με αναρτήσεις στο Facebook και το Twitter, όσο βολικά κι αν φαίνονται. Και οπωσδήποτε η συνθετότητα των καπιταλιστικών λειτουργιών αυτού του κόσμου χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική εξήγηση και ερμηνεία, τόσο ως προς τη σύζευξη των δεδομένων που διαμορφώνουν τη συνολικότερη αντίληψη μας για τα πράγματα, όσο και ως προς την κατανόηση των αιτιών της αναδιάρθρωσης του συστήματος. Με αφετηρία πάντα τη θέση από την οποία μιλάει ο καθένας. Ποιο κοινότοπη διατύπωση σαν την παραπάνω δεν υπάρχει. Ή για να το πούμε χρησιμοποιώντας τη συσσωρευμένη λαϊκή σοφία που είναι πάντα εύστοχη, ενώ μας φτύνουν εμείς θα κοιτάμε αν βρέχει;

κόκκινα μαντήλια redscarves.net redbandanasthess.wordpress.com



